

Orkar du?

När våra kroppar till slut börjat förfalla
Och jag har gubbvad och ont i mina knän
Ska jag ännu sitta här och tralla
Om hur fantastisk och underbar du är
När min hjärna har tappat bort koncepten
Så finns det minnen som sitter stenhårt fast
Bland annat minnet av smaken på den läppen
Hur höften kändes en sommarljummen natt

C Am
F G
C Am
F G C

Orkar du så orkar jag
Ta mig genom vinterns alla mörka dar
Det finns ljus i andra änden efter nyår finns det hopp
Och kanske kryper livet åter in i min kropp

F G
C C/B Am
F G
F G - C

Om dina slalomspiror inte orkar mera
Och inte bär dig till dina drömmars skog
Så kör jag rullstolen genom snö och lera
Till tallbarrsdoften har gett dig mer än nog
Och vi ska bygga oss två en fin veranda
Med rom och cola och grillchips på ett bord
Där kan vi sitta ifred ifrån de andra
Och se på havet här i vår höga nord

Orkar du så orkar jag
Ta den sista disken på en grå vardag
Det finns ljus i andra änden framåt fredagen finns det hopp
Och kanske kryper livet åter in i min kropp

När min prostata har börjat haverera
Så ska jag gråta och ta det som en man
Det är bara en jobbig grej av många flera
Du tar mig genom som bara just du kan

Ingenting blir bättre av att jag är sur och tvär
Men allting har blivit bättre sen du sa du var kär i mig – och jag i dig

Dm G
Dm G F G

Cello-solo

När våra barn flyttat ut och vi blir själva
Och det blir tyst i vårt fem-personers-hus
Ska jag krama dig hårt och du får välja
Program på tv tills vi hör vingars sus

Orkar du så orkar jag
Ta en sväng i parken en rullatordag
Finns det ljus i andra änden tja du fyller mig med hopp
1 Och kanske kryper livet åter in i in kropp
2 Och kommer du till himlen så lovar jag att dyka upp